

Noach in onze tijd

En God sprak tot Noach, "Over zes maanden ga ik het zo hard en lang laten regenen dat de hele aarde bedekt zal zijn met water en alle slechte mensen zullen verdrinken. Maar ik wil dat enkele brave mensen het overleven en van elk levend wezen op aarde twee van elk geslacht. Ik beveel jou een Ark te bouwen." En met een bliksemschicht leverde God de bouwtekeningen voor de Ark.

"Ok", zei Noach, trillend van angst de blauwdrukken verfrommelend.

"ZES MAANDEN EN HET ZAL GAAN REGENEN", zei God nog eens luid, "je begint snel met bouwen of je moet zwemmen voor een hele lange tijd".

Zes maanden gaan voorbij en het begint te regenen zoals voorspeld. God zag Noach zitten in zijn voortuin, huilend en er was geen Ark te zien. "Noach", schreeuwde de Heer, "Waar is de Ark?"

"Vergeef me alstublieft," smeekte Noach, "Ik heb echt mijn uiterste best gedaan, maar er waren te veel problemen. Eerst moest ik een bouwvergunning krijgen voor het Ark-project. En uw plannen werden niet goedgekeurd. Ik moest een architect huren en de plannen laten herschrijven. Daarna kwam ik in een discussie over het feit of de Ark een Sprinkler installatie nodig had. Toen begon mijn buurman te klagen dat ik de Ark in mij voortuin wilde maken, wat hem allerlei overlast zou bezorgen.

Toen ik al die problemen had overwonnen kreeg ik problemen met de levering van het hout. Er mochten geen bomen worden gekapt omdat het leven van de Gele Papegaai werd bedreigd. Ik moest de minister ervan overtuigen dat het hout juist nodig was om de papegaai te redden. Maar ik mocht zelfs geen papegaai vangen. Geen papegaaien dus.

De timmerlieden vormden een verbond en gingen staken. Ik moest onderhandelen met de FNV voordat iemand een hamer zou oppakken. Toen had ik een aantal timmerlieden, maar ik had nog steeds geen papegaai of ander dier. Dus begon ik dieren te verzamelen. Ik kreeg direct een dagvaarding van de dierenbescherming. Ze waren verbolgen over het feit dat ik slecht twee dieren per soort mee zou nemen, zoals u me had opgedragen. Toen ik de rechtszaak had gewonnen kwam de milieuorganisatie klagen over de gevolgen van de voorspelde wateroverlast. Ze hadden geen boodschap aan mijn tegenwerping dat ze geen recht hadden te beslissen over het handelen van de Allerhoogste.

Toen wilde een organisatie een overzicht van de verwachte waterstroom. Ik gaf ze een globe. Ik ben nog in onderhandeling met Economische Zaken over het aantal WAO'ers dat meewerkt aan de Ark. De Belastingdienst is mijn bezit aan het berekenen. Ze beweren dat ik probeer de belasting te ontduiken door het land te

verlaten. Ik heb net bericht gekregen van de overheid dat ik hen een soort belasting verschuldigd ben voor het gebruik van de Ark. Ik denk dat ik de Ark op zijn vroegst over vijf jaar klaar kan hebben.

De hemel klaarde op, de zon begon te schijnen en er verscheen een regenboog aan de horizon. Noach keek omhoog en vroeg: "Wil dat zeggen dat u de aarde niet gaat vernielen?"

"Nee", zei God, "dat heeft jullie overheid al gedaan."

Een goochelaar zit op een cruise schip en doet allerlei trucjes. Maar elke keer zegt een papegaai: "De kaart zit in je broekzak!" of "Dat konijn kwam uit die doos!". Die goochelaar is het na een tijdje zat dat die papegaai de hele tijd zegt hoe zijn trucs in elkaar zitten. Dus hij stopt er maar mee.

De volgende dag vergaat het schip. De goochelaar en de papegaai weten op een stuk hout te blijven drijven. Na 3 uur zegt de papegaai: "Ok, ik geef het op, waar heb je het schip gelaten?"

Een man komt in een dierenwinkel en pakt een pak waspoeder om zijn papegaai te wassen. 'Daar kan zo'n papegaai niet tegen, hoor!' zegt de winkeljuffrouw. De man is eigenwijs en doet het toch. Een week later komt ie terug en de winkeljuffrouw vraagt: 'En, hoe gaat het met uw papegaai?' De man: "niet zo goed, hij is dood!" Winkeljuffrouw: "Ik zei toch dat papegaaien niet tegen waspoeder kunnen" Man: "Daar kon ie wel tegen, maar niet tegen de centrifuge!"

Een preutse man erfde een papegaai met een voorkeur voor straattaal. Na enkele dagen onophoudelijk schelden en vloeken, waarschuwde de man de papegaai dat als ie niet op zou houden met vloeken dat er dan wat zou gebeuren.

De volgende dag vloekte de papegaai echter weer allerlei zinnen bij elkaar. De man greep daarop de papegaai en gooide hem in de vrieskist. Enkele uren later haalde hij hem er weer uit en vroeg: "En heb je er van geleerd?"

"O, jazeker. Ik heb oprecht spijt van mijn gedrag en beloof plechtig dat ik niet meer zal vloeken", antwoordde de papegaai.

"Het is ongelooflijk wat enkele uren in de kou kan doen, vind je niet?", zei de man.

"Ja", zei de papegaai: "Maar vertel me nou eens, wat heeft die kip allemaal gezegd?"

Een vent, in de steek gelaten door zijn vrouw, voelt zich eenzaam en wil iemand om mee te praten. Hij gaat naar de dierenwinkel en vraagt om een papegaai. De verkoper zegt: "Dat kan, we hebben een Afrikaanse Grijze papegaai en een Amerikaanse. De Afrikaanse kost twee keer zoveel als de Amerikaanse, maar praat ook veel meer."

"Wat kost ie dan?"

"1500 gulden"

"1500 gulden?!?! Nou vooruit.... doe maar." De vent betaalt de verkoper en neemt de papegaai mee naar huis. Een week later is de man terug in de dierenwinkel.

"Die papegaai praat helemaal niet." zegt hij

"Wat, wil het niet praten. "

"Nee."

"Heb je de spiegel?"

"De spiegel?"

"Ja, de papegaai kijkt naar zichzelf in de spiegel en praat."

"Oh."

"Da's 200 gulden, werkt absoluut"

"Ok."

Een week later is de vent terug

"De papegaai praat niet."

"Jij weer hè", zegt de verkoper, "je had de spiegel niet, de ladder zul je ook wel niet hebben."

"De ladder?".

"Ja, je moet de spiegel wat hoger hangen alsof het in een boom hangt."

"De ladder is..."

"...driehonderd gulden en ik zweer je dat het werkt"

De week erop is de vent echter weer terug in de dierenwinkel.

"Hij praat nog steeds niet."

"Ik dacht het al, je papegaai heeft een bel nodig."

De vent staart hem slechts aan.

"Ja echt. Weet je wat, je krijgt de bel voor niet en als de papegaai dan nog niet praat dan breng je hem terug en krijg je je geld terug."

Een week later komt de vent de dierenwinkel in met een schoenendoos onder zijn arm. Hij opent de doos en toont de papegaai die dood in de doos ligt.

De verkoper kijkt in de doos. "Het is dood hè?... Zei het nog iets voor het dood ging?"

"Ja."

"...Oh."

De vent bukt, strekt zijn nek, duidelijk de papegaai imiterend en krast: "Voedsel..."

Een man gaat een dierenwinkel binnen om een papegaai te kopen. De verkoper toont hem drie identieke papegaaien en zegt: "de linker kost 1500 gulden."

"Waarom zoveel", vraagt de man. "Nou", zegt de verkoper, "die papegaai kan een computer bedienen."

De man vraagt naar de prijs van de middelste papegaai en krijgt te horen dat die 2500 gulden kost omdat die papegaai hetzelfde kan als de eerste papegaai, maar ook nog drie talen spreekt. De verbaasde man vraagt naar de prijs van de rechter papegaai. Deze kost maar liefst 4000 gulden. Dat moet wel een heel bijzondere papegaai zijn, dus de man vraagt: "Wat kan die?"

"Om eerlijk te zijn, heb ik hem nog nooit wat zien doen, maar de andere twee noemen hem baas."

Een stoffeerder heeft zojuist een tapijt gelegd bij een oudere dame. Als hij tevreden over zijn werk een sigaret wil opsteken merkt hij dat hij zijn sigaretten is verloren. Hij kijkt rond en ziet in het midden van het tapijt een hobbel. "Het zal toch niet waar zijn hè," zegt hij in zichzelf, "maar dat tapijt ga ik niet los maken voor zo'n pakje sigaretten. Hij pakt zijn hamer en slaat de hobbel plat. Hij is net klaar als de oudere dame binnenkomt en vraagt "heb je mijn papegaai ook ergens gezien?" Op zijn ontkennende antwoord verlaat zij de kamer, maar komt even later terug: "zijn dit jouw sigaretten die ik vond op het gangtafeltje?"

Toen Bill, Hillary en Chelsea op vakantie waren in Camp David zorgde de huishoudster van het witte huis voor hun papegaai. Enkele dagen na hun vertrek vond ze de papegaai dood in zijn kooi. De huishoudster wist dat de familie Clinton zeer verdrietig zou zijn over het verlies van hun dierbare huisvriend, dus besloot ze op zoek te gaan naar een vervangende papegaai. Ze bezocht vele dierenwinkels in Washington en vond uiteindelijk een bijna exacte kopie van de papegaai van de familie Clinton. Na overeenstemming over de prijs waarschuwde de verkoper de huishoudster dat de papegaai eigendom was geweest van een Madam van een huis met slechte reputatie. De huishoudster antwoordde dat niemand dat ooit zou weten en ze nam de papegaai mee.

De morgen waarop de Clintons terugkwamen loopt Chelsea de kamer binnen en de papegaai zegt, "Te jong." Even later komt Hillary de kamer in en de papegaai roept, "te oud"

In de loop van de middag komt de President de kamer binnen en de papegaai roept enthousiast, "Hi BILL!"

De postbode werkt in een nieuwe wijk. Hij komt bij een tuin met een bordje. Verbaast kijkt hij naar het bordje. "Kijk uit voor de papegaai", staat erop. De postbode kijkt in de tuin en ziet verderop inderdaad een vrolijk gekleurde papegaai zitten. Hij glimlacht inwendig over het bordje en opent het hek. Hij loopt de tuin in tot vlak bij de papegaai. Deze kijkt hem enige tijd aan en roept dan hard, "Rex, aanvallen!"

Midden in de nacht sluipt een inbreker een huis in waarvan hij dacht dat er niemand was. Hij loopt op zijn tenen door de woonkamer, maar blijft ineens stokstijf staan wanneer een luide stem zegt: "Jezus houdt je in de gaten". Daarna is het stil in het huis en de inbreker sluipt verder. "Jezus houdt je in de gaten", klinkt de stem weer.

De inbreker staat aan de grond genageld, angstig bevend. Hij kijkt rond en dan ziet hij in de hoek een vogelkooi met daarin een papegaai. "Was jij dat die riep dat Jezus me in de gaten houdt?"

"Ja", antwoordt de papegaai. De inbreker slaakt een zucht van verluchting en vraagt de papegaai, "Wat is jouw naam?"

"Clarence", zegt de papegaai. "Dat is een domme naam voor een papegaai", zegt de inbreker spottend, "Welke idioot noemt zijn papegaai nou Clarence?"

"Dezelfde gek, die zijn Rottweiler Jezus noemt", antwoordt de papegaai.

Na zijn plaats in het vliegtuig te hebben ingenomen ziet de goedgemanierde jongeman naast hem een geriemde papegaai zitten. Hij kiest ervoor de vogel te negeren en vraagt de stewardess om een kop koffie. "En voor mij een whisky, snel!", roept de papegaai er brutaal achteraan. Enkele tellen later komt de stewardess met de whisky, maar zonder koffie. "Hé slome", schreeuwt de papegaai, na zijn glas te hebben geleegd, "nog een whisky". Opnieuw is de stewardess snel terug met een glas whisky, maar de koffie heeft ze nog steeds niet.

Geïrriteerd over het feit dat hij wordt genegeerd, kiest de jongeman voor dezelfde benadering als de papegaai. "Hé jij", roept hij naar de stewardess, "Breng me mijn koffie, of je werkt nooit meer voor een luchtvaartmaatschappij. Enkele tellen later komt een stevige co-piloot op ze af, grijpt de man en de papegaai vast en gooit ze in één beweging uit het vliegtuig. Als ze naar beneden vallen draait de papegaai zich naar de man en zegt, "Dat was een dapper actie, maat. Zeker voor iemand die niet kan vliegen."

Drie nonnen lopen elke dag door een straat van de kerk naar hun klooster. Bij de ingang van een groot huis zien ze daar altijd een papegaai zitten en elke keer dat ze het huis passeren roept de papegaai drie kleuren. Op een dag roept de papegaai 'geel, blauw, zwart' en één van de nonnen begrijpt ineens met enig rood op haar kaken dat die kleur precies overeenkomt met de kleur van hun onderbroekjes. Ze vertelt haar ontdekking aan de twee andere nonnen, maar die kunnen zich niet voorstellen dat het kan.

De volgende dag dragen ze alle drie zwarte onderbroekjes en lopen langs het huis. De papegaai roept, "zwart, zwart, zwart". De nonnen zijn perplex. Eén van de nonnen stelt voor om de volgende dag een geintje uit te halen met de papegaai. Ze stelt voor dat ze de volgende dag geen van drieën ondergoed dragen.

De volgende dag lopen ze langs het huis en loeren naar de papegaai. De papegaai lijkt enigszins in de war, hij zwaait heen en weer op zijn stok en roept dan: "stijl, stijl, krullend."

Een priester gaat een dierenwinkel binnen en vertelt de eigenaar dat hij een papegaai wil kopen. "Hij mag in ieder geval niet vloeken", voegt hij toe aan zijn verhaal.

"Ik heb precies de papegaai die u zoekt", zegt de eigenaar. Hij loopt naar achter en komt terug met een papegaai in een kooi. Het beest heeft aan elke poot een touwtje.

"Waar zijn die touwtjes voor? ", vraagt de priester.

"Dat is het mooie," zegt de eigenaar, "als je aan het linker touwtje trekt zegt hij het Onze Vader op en als je aan het rechter touwtje trekt zingt ie het Ave Maria."

"Dat is geweldig," bevestigt de priester. "En wat gebeurt er als je aan beide touwtjes trekt?"

De papegaai springt op en schreeuw, "dan val ik op mijn reet, klootzak."

Een man was de trotse bezitter van een papegaai. Maar hij maakte zich zorgen om het beest, want het zat altijd te bidden. Hij kocht speelgoed en snoepgoed, maar de papegaai zat verveeld in zijn kooi en bleef bidden. Uiteindelijk vroeg de man een dierenarts wat hij zou moeten doen. De man keek naar de papegaai en zei, "ik denk dat je vriendje voor haar moet kopen". Dus dat deed de man en hij zette het mannetje bij het vrouwtje in de kooi. Het mannetje probeerde de aandacht van de vrouwelijke papegaai krijgen, maar zij bleef rustig zitten bidden. Het mannetje was het op een gegeven moment zat en zei: nou, gaan we nog neuken of niet? " Waarop het vrouwtje reageerde, "Waarvoor denk jij dat ik al die tijd heb gebeden?"

Een boer koopt een paar gekooide papegaaien. Thuis gekomen plaatst hij ze samen in een grote kooi in de woonkamer. Het mannetje begint direct avances te maken naar het vrouwtje. Als de boer enige tijd later terugkomt is het vrouwtje dood. De boer, walgend van deze wending, gooit het mannetje naar buiten. Enkele uren later ziet de boer de papegaai weer. Hij denkt 'ik moet wat aan dat vervelende beest doen' en gaat naar binnen om zijn geweer te halen. Als hij terugkomt ziet hij dat al zijn kippen dood zijn en de papegaai is er niet meer.

De volgende dag gaat de boer, na het vinden van diverse dode wilde vogels, serieus op zoek naar de papegaai. Plotseling ziet hij hem. De papegaai ligt op de grond met zijn poten in de lucht. "Zo, je hebt eindelijk te veel van jezelf gevergd hè", schertst de boer. Waarop de papegaai, wijzend naar de buizerd die boven hem cirkelt, antwoordt met een vleugel voor zijn snavel: "shhhhhhhhh".

Er was een man die een ongebruikelijk kerstcadeau voor zijn vrouw wilde kopen. Hij ging naar een dierenwinkel en vertelde zijn verhaal. De eigenaar zei, "Ik heb precies wat je zoekt... John, de zingende papegaai!"

De man wil dat beest zien, dus even later komt de eigenaar met een enorme papegaai naar de toonbank. "Geef me je aansteker eens," zegt de eigenaar, "ik moet hem even opwarmen".

De eigenaar neemt de aansteker aan en houdt het onder Johns rechtervleugel. Het beest begint het lied 'White Christmas' te zingen. Daarna houdt eigenaar de aansteker onder de linkervleugel van de papegaai en het beest zingt 'Jingle Bells'.

"Fantastisch", roept de man: "Ik neem hem!"

De man haast zich naar huis. Daar aangekomen vertelt hij zijn vrouw over het bijzondere kerstcadeau. Hij haalt John uit de doos en zegt tegen zijn vrouw: "Let maar eens op".

Hij houdt de kandelaar, die op tafel staat, onder de rechtervleugel en de papegaai zingt 'White Christmas. Daarna houdt hij de kandelaar onder de linkervleugel en het beest zingt 'Jingle Bells'.

"Ongelofelijk", zegt de vrouw, "Laat mij eens". Ze pakt de papegaai bij zijn lijfje en houdt het boven de kandelaar. John begint te zingen 'Great balls on fire'.

Een rijke man in Den Bosch besluit een buitengewoon dure papegaai te kopen voor zijn moeder, die alleen woont. Hij koopt er een van 30.000 gulden die maar liefst drie talen spreekt en laat het sturen naar zijn moeder in Groningen. Enkele dagen later belt hij haar en vraagt: "En ma, wat vond je van die prachtige papegaai?"

"Oh, hartstikke bedankt, hij was heerlijk!" antwoordt de vrouw.

"Wááát, heb je hem opgegeten", schreeuwt de man door de telefoon: "Hoe kon je. Het was een uiterst zeldzame vogel van 30.000 gulden, die maar liefst drie talen sprak".

"Nou", antwoordt de vrouw koel: "waarom zei ie dan niet even wat!"

Een vrouw benadert een priester en vertelt hem, "Vader, ik heb een probleem. Ik heb twee vrouwtjes papegaaien, maar ze kunnen maar een ding zeggen. "Wat zeggen ze dan?", vraagt de priester. "Ze zeggen alleen 'hallo, wij zijn verdorven. Wil je met ons #@*&\$?' ", antwoordt de vrouw.

"Dat is vreselijk!, zegt de priester, "maar ik heb een oplossing voor jouw probleem. Breng je twee vrouwtjes papegaaien maar naar mijn huis dan zet ik ze bij mijn twee mannetjes papegaaien. Die heb ik leren bidden en ze kunnen de Bijbel lezen. Mijn papegaaien zullen jouw papegaaien opvoeden en ze laten stoppen met die vreselijke taal."

"Oh, dank u"

De volgende dag brengt de vrouw haar vrouwtjes papegaaien naar de priester. De twee mannetjes zitten net de rozenkrans te bidden. De vrouw zet haar papegaaien in de kooi en ze roepen direct: "'hallo, wij zijn verdorven. Wil je met ons #@*&\$?"

Een van de mannetjes kijkt het andere mannetjes aan en zegt: "doe die Bijbels maar weg, onze gebeden zijn gehoord."

Een oude Joodse weduwnaar loopt langs een dierenwinkel en hoort een papegaai een liedje zingen in perfect Yiddish. Hij loopt binnen, betaalt 500 gulden en neemt de papegaai mee naar huis. De oude man en de papegaai worden goede maatjes. Hij leert de papegaai allerlei Joodse liedjes en gebeden en leert hem Hebreeuws lezen.

Tijdens Rosh Hashannah neemt de oude man zijn papegaai mee naar de Shul om te pronken met zijn Joodse wondervogel. Hij vraagt de Rabbi of de papegaai het gebouw in mag en pocht dat zijn papegaai de hele ochtenddienst kan zingen. Iedereen lacht hem uit en de man wordt boos. Hij wedt 5 tegen 1 dat de vogel het kan en iedereen gaat op dat aanbod in.

De dienst begint maar de papegaai zegt of zingt niets. Een uur later nog geen piep. Aan het eind van de dienst heeft de papegaai nog niets gezegd. Vernederd betaalt de man achtduizend gulden.

Op de weg naar huis kijkt de man de papegaai aan en zegt: "Dankzij jou ben ik achtduizend gulden kwijtgeraakt. Waarom, waarom?"

"Gedraag je toch niet als een schlemiel", antwoordt de papegaai, "moet jij eens kijken wat voor weddenschappen we straks gaan afsluiten volgende week tijdens Yom Kippur."

Op de eerste dag maakte God de papegaai

Op de tweede dag maakte God een mens om de papegaai te verzorgen

Op de derde dag maakte God alle groenten en noten die konden dienen als voedsel voor de papegaai

Op de vierde dag maakt God zware arbeid, zodat de mens kon werken voor het welzijn van de papegaai

Op de vijfde dag maakte God kabels en touwen, zodat de papegaai ze door kon bijten

Op de zesde dag maakte God de dierengeneeskunst, zodat de papegaai gezond kon blijven en de mens failliet ging

Op de zevende dag probeerde God te rusten, maar hij moest de kooi van de papegaai schoon maken.

Op een morgen zegt een man tegen zijn papegaai, voordat hij het huis verlaat: "Als er iemand belt, vraag dan wie het is. Ennuh de afvoer is verstopt."

Enige tijd later wordt er aan de deur geklopt.

"Wie is het?", vraagt de papegaai.

"Het is de loodgieter, hij komt de afvoer maken."

"Wie is het?", vraagt de papegaai nogmaals.

"Het is de loodgieter, hij komt de afvoer maken."

"Wie is het?", vraagt de papegaai nogmaals.

"Laat maar, ik kom straks wel terug."

Een uur later wordt er weer op de deur geklopt

"Wie is het?", vraagt de papegaai.

"Het is de loodgieter, hij komt de afvoer maken."

"Wie is het?", vraagt de papegaai nogmaals.

"Het is de loodgieter, hij komt de afvoer maken."

"Wie is het?", vraagt de papegaai nogmaals.

De loodgieter wordt nu toch wel een beetje kwaad: "Het is de loodgieter, hij komt de afvoer maken."

"Wie is het?", vraagt de papegaai nog een keer.

"Laat maar, ik kom straks wel terug."

Een half uur later herhaalt het tafereel zich. En weer een half uur later nog eens. De loodgieter wordt meer en meer gefrustreerd. Helaas is het niet zo'n gezonde man. De stress en frustratie worden hem uiteindelijk te veel. Hij zakt voor de deur in elkaar en overlijdt.

Later die middag komt de man thuis van zijn werk, ziet de dode man voor zijn deur liggen en vraagt: "Wie is het?"

"Het is de loodgieter, hij komt de afvoer maken", antwoordt de papegaai.

Op een morgen zegt een man tegen zijn papegaai, voordat hij het huis verlaat: "Als er iemand belt, vraag dan wie het is. En als de kolenman komt, dan ligt er geld voor hem op de schoorsteen".

Enige tijd later wordt er aan de deur geklopt.

"Wie is het?", vraagt de papegaai.

"Het is de kolenman, hij komt kolen brengen."

"OK, breng de kolen naar de kolenschuur, er ligt hier geld voor je klaar"

De kolenman brengt een zak kolen naar de kolenschuur, dan nog een en nog een.

"Hallo", zegt de papegaai: "het geld ligt op de schoorsteen."

"Zo, jij bent een slimme papegaai dat je zo goed kunt praten", zegt de kolenman.

"Ja, en ik kan ook tellen ook. Breng nog een zak, oplichter."

Een man komt een dierenwinkel binnen en vraagt de verkoper: "Kan ik een papegaai krijgen voor mijn zoon?" De verkoper antwoordt: "Sorry meneer, we ruilen geen papegaaien tegen kinderen."

Een aantrekkelijke Amerikaanse blondine maakt een vakantiecruise op een vrachtboot. Er is niet zo veel te doen op een vrachtboot, dus loopt de vrouw regelmatig over het dek. Op de eerste dag loopt ze langs de cabine van de kapitein. Daar staat een papegaai die naar haar roept: "Hé lekker blondje, hoe is je kontje, hoe is je kontje?"

De vrouw kijkt verbaast en draait zich dan resoluut om. De volgende dag loopt ze voorbij de cabine en de papegaai vraagt weer: "Hé lekker blondje, hoe is je kontje, hoe is je kontje?"

En de derde dag precies hetzelfde. Op de ochtend van de vierde dag wordt het schip door elkaar geschud door een explosie. Mensen, dieren en goederen vallen in het water. Het blondje drijft aan een stuk wrakhout. Als ze bij bewustzijn komt en rond kijkt ziet ze de papegaai aan de andere kant van het wrak. Bij het eerste oogcontact vraagt de papegaai: "Hé lekker blondje, hoe is je kontje?"

Geërgerd roept ze: "Ah, shut up!" waarop de papegaai antwoordt "die van mij ook, 't zal wel door het zoute water komen."

Een rijke vrouw heeft een papegaai die op de balustrade voor haar huis zit. Het is een slim beest, dat tijdens de vele party's veel indruk maakt op de gasten van de vrouw, door de namen van de gasten te herhalen als de butler ze opnoemt bij hun binnenkomst.

Er is slechts een probleem. Als het feest is begonnen vliegt de papegaai weg en valt de kippen lastig op de nabijgelegen boerderij. De boer vindt dat natuurlijk niet prettig en onderbreekt elke party met zijn beklag.

Op een dag had de rijke vrouw weer een party, en de butler kondigde het bezoek aan.

"De heer en mevrouw Jansen", zei de butler.

"De heer en mevrouw Jansen, rrrakkk", herhaalde de papegaai

Even later zei de butler: "De heer en mevrouw Hendriks".

"De heer en mevrouw Hendriks", herhaalde de papegaai.

Kort nadat alle gasten waren gearriveerd kwam de boer alweer klagen. De vrouw verontschuldigde zich bij de boer en gaf de papegaai een uitbrander. "Ik ben het zat. Als je niet ophoudt die kippen lastig te vallen dan krijg je straf."

De volgende party ging het natuurlijk weer fout. "Ik heb je gewaarschuwd", zei de vrouw en ze liep naar de badkamer en kwam terug met een scheermes. Ze scheerde alle veren van de kop van de papegaai. "Zo, nu heb ik je hopelijk genoeg vernederd. Blijf van die kippen vandaan. Ga op de balustrade zitten en denk aan wat je hebt gedaan."

De volgende party kwam en de papegaai begon, met de butler, de gasten aan te kondigen.

"De heer en mevrouw Pietersen", zei de butler.

"De heer en mevrouw Pietersen, rrrakkk", herhaalde de papegaai

"De heer en mevrouw Verweij".

"De heer en mevrouw Verweij"

Op dat moment kwamen er twee kale mannen aanlopen. De papegaai wachtte niet eens op de butler, maar stond op en riep luid: "Ok, jullie tweeën. Ik weet wat jullie hebben uitgevreten. Kom maar hier op de balustrade zitten."

Een man koopt een papegaai, maar deze blijkt niet te willen praten. Hij gaat dus terug naar de winkel voor advies. De winkelier weet raad, "Je papegaai heeft te veel

hoek in zijn snavel. We moeten hem wat vijlen. Maar wel voorzichtig, want als je te veel weg vijlt dan verslikt ie zich als het drinkt."

De man vraagt hoeveel het kost als de winkelier de klus klaart. Maar 250 gulden vindt hij te duur en hij besluit het zelf te doen.

Een week of wat later komt de man de winkelier tegen. Deze vraagt: "Hoe is het met je papegaai, praat ie al?"

"Nee, de papegaai is helaas dood."

"Wat, heb je te veel weg gevijld en heeft ie zich verslikt?"

"Nee", zegt de man, "hij was al dood toen ik hem uit de bankschroef haalde."

In een Ierse pub leefde een papegaai. Het was de lieveling van zowel de eigenaar van de pub als diens klanten. Helaas, op een dag werd de papegaai achterna gezeten door de kat en werd gedood in het drukke verkeer voor de pub. Het hart van de eigenaar was gebroken.

Elke avond na sluitingstijd, als de eigenaar even rustig zat, hoorde hij af en toe de papegaai tegen hem praten. Een jaar na de dood van de papegaai was de eigenaar weer na sluitingstijd in zijn pub bezig. Toen hij opkeek zag hij de geest van de papegaai.

"Hallo", zei de papegaai.

"Ha", zei de eigenaar, "wat doe jij hier."

"Ik ben een papegaai die geen rust kan vinden. Ik kan niet naar de papegaaiënhemel en ik zit hier al een jaar vast als geest."

"Wat is er aan de hand dan", vraagt de eigenaar van de pub, "kan ik helpen?"

"Nou", zegt de papegaai, "toen ik overreden ben buiten jouw pub ben ik mijn staart verloren. Ik kan niet naar de hemel als mijn staart er niet op zit. Ik loop er al die tijd mee rond. Kun jij hem er voor me op zetten?"

"Sorry, maar dat kan ik niet doen", antwoordt de eigenaar, "dat is tegen de wet".

"Tegen de wet, hoe kan dat nou"

"Nou", zegt de eigenaar, "ik heb een pub met officiële vergunning en het is tegen de wet 'to re-tail spirits' na sluitingstijd."

Een man gaat een pub binnen en zegt tegen de eigenaar, "Als je me de hele nacht vrij houdt, zal ik je gasten zo vermaken, dat ze de hele avond en nacht blijven en heel veel drinken."

"Oh ja," reageert de eigenaar, "en hoe denk je dat dan te doen?"

De man haalt een hamster uit zijn zak en zet het op de piano. De hamster rent heen en weer over de toetsen en speelt de meest fantastische muziek.

"Dat is geweldig", zegt de eigenaar, "heb je nog meer?"

De man haalt een papegaai uit zijn andere zak en zet hem op de bar. De hamster begint weer piano te spelen en de papegaai zingt mee. Hij zingt als een Pavarotti. Iedereen in de pub is enthousiast, blijft de hele avond en nacht hangen en drinkt veel terwijl ze luisteren en kijken naar de hamster en de papegaai.

De eigenaar is verrukt. "Ik moet die dieren hebben. Wil je ze mij verkopen?"

De man schudt zijn hoofd. "Wil je er dan één verkopen?"

"Ok", zegt de man, "ik verkoop je de papegaai voor 250 gulden".

De eigenaar is gelukkig en geeft de man het geld. Een bezoeker die naast de man staat zegt: "Jij bent hartstikke gek dat je die papegaai verkoopt voor slechts 250 gulden."

"Valt wel mee", is zijn reactie, "de hamster is buikspreker, die papegaai kan niets."

Een man heeft een papegaai, een mannetje. Het beestje is zwaar depressief en de man besluit naar een dierenwinkel te gaan om een vrouwtje te kopen. In de dierenwinkel ziet hij een vrouwtje voor 50 gulden en zet haar in de kooi bij het mannetje. Maar het mannetje is niet geïnteresseerd. Dan komt de eigenaar van de winkel met een vrouwtje voor 100 gulden waarop het mannetje wel reageert. De man koopt dat vrouwtje en neemt het mee naar huis.

Op weg naar huis kijkt hij achterin de auto om te zien hoe het gaat met de beide papegaaien. Het mannetje is druk bezig de veren uit het papegaaienlijfje van het vrouwtje te trekken.

"Wat ben je nou aan het doen", is de verbaasde en geërgerde reactie van de man.

De papegaai antwoordt, "voor 100 gulden wil ik haar naakt."

Meneer Jansen komt een dierenwinkel binnen met een papegaai in een kooi. "Ik kom dat beest terugbrengen".

De eigenaar van de winkel is net in gesprek met een 'mijn papegaai wil niet praten'-klacht, draait naar meneer Jansen en zegt: "Meneer, ik garandeer dat al onze papegaaien kunnen praten, ik kan alleen niet zeggen wanneer ze willen praten. Dat staat allemaal op uw kassabon."

"Nee, nee, u begrijpt het niet," zegt meneer Jansen, "de papegaai praat, maar ik houd niet van zijn gedrag."

De eigenaar kijkt hem verbaasd aan, "U heeft gelijk... ik begrijp het niet. Leg het me alstublieft uit."

"Ik kocht de papegaai een week geleden," zegt meneer Jansen, "Elke morgen sta ik voor zijn kooi en vraag 'Kun jij praten?'. Ik heb het elke dag gevraagd, maar ik krijg geen reactie.

Vandaag schreeuwde ik naar hem 'Kun jij praten, stom beest, kun jij praten?'

"En wat gebeurde er?" vraagt de winkelier.

"De papegaai keek me aan," antwoordt meneer Jansen, "en zegt 'ik kan praten ja, kun jij vliegen?'"

Een man heeft huwelijksproblemen. Zijn vrouw en hij praten niet meer en hij is eenzaam. Hij gaat daarom naar een dierenwinkel in de veronderstelling dat hij daar een maatje kan vinden. Toevallig blijkt de winkel waar hij binnenstapt gespecialiseerd in papegaaien. Hij loopt langs de kooien en merkt een witte papegaai op zonder poten. Hij mompelt, "ben benieuwd hoe die aan zijn stok hangt."

De papegaai antwoordt, "aan mijn pik, sufferd."

De man is geschokt, maar zegt, "Jij praat goed voor een papegaai."

"Natuurlijk," zegt de papegaai, "ik ben een geschoolde papegaai. Ik kan discussiëren over politiek, sport, religie, eigenlijk kan ik over elk onderwerp meepraten."

"Wow, jij bent waarschijnlijk precies wat ik zoek."

"Er is niet zoveel vraag naar verminkte papegaaien. Ik denk dat als je de verkoper 25 gulden biedt, dat je me mee kunt nemen."

De man kan de papegaai zonder poten inderdaad voor die prijs mee naar huis krijgen. Drie maanden heeft hij buitengewoon veel plezier aan de gesprekken met de papegaai. Als hij thuis komt uit zijn werk vertelt de papegaai hem de laatste ontwikkelingen in de politiek en andere zaken. Op een dag komt hij thuis en de papegaai wenkt hem driftig met zijn vleugel, "kom snel en sluit de deur?"

"Wat is er?", vraagt de man bezorgd.

"Ik weet niet hoe ik je dit moet vertellen, maar de postbode kwam vandaag en je vrouw deed open in haar doorzichtige nachtjapon. Hij kuste haar vol op de lippen."

"Ach", reageert de man, "een tijdelijke vlag van passie."

"Daarna begon hij haar borsten te strelen."

"Echt?"

"Toen trok hij haar nachtjapon uit en begon haar borsten te likken en zuigen."

"Mijn God, wat gebeurde daarna?"

De papegaai antwoordt, "Ik weet het niet, ik kreeg en stijve en viel van mij stok

Soms is het nodig onze papegaai medicijnen toe te dienen.
Hier zijn enkele opmerkingen die kunnen helpen

Eerste toepassing:

1. Haal de papegaai uit zijn kooi
2. Zet de papegaai op een tafel en houd zijn hoofd voorzichtig, maar stevig vast in de nek op het punt waar het samenkomt met de onderkaak

3. Pak met de andere hand het medicijn en plaats de top van het spuitje in het linkerdeel van de bek van de papegaai.
4. Druk licht en spuit het medicijn naar de achterkant van de keel
5. Veeg overmatig medicijn van de snavel.
6. Plaats de papegaai terug in de kooi.

Tweede toepassing

1. Probeer de papegaai uit zijn kooi te krijgen
2. Pak pleisters en verband om je wonden aan handen en armen te verbinden
3. Pak de vogel uit zijn nieuwe schuilplaats onder de salontafel
4. Zorg dat de papegaai zijn hoofd niet meer kan bewegen, zodat je niet nog meer wonden krijgt
5. Probeer de 'Vulcanische Dood Greep' los te krijgen en verwijder de poten van de papegaai van je handen
6. Pak meer pleisters en verband om je nieuwe wonden aan handen en armen te verzorgen
7. Windt de papegaai in een badhanddoek, zodat het niet meer kan bewegen
8. Kijk in verbazing als de vogel "morphs." De kop en de staart zullen waarschijnlijk van positie wisselen, waardoor jouwe zachte vlees opnieuw in levensgevaar is.
9. Houd de vogel stevig in zijn badstof gevangenis.
10. Pak de spuit. Probeer te stoppen met beven van angst en pijn. Plaats het uiteinde van de spuit in de linkerkant van de mond van de vogel.
11. Negeer de geplette tip. Druk de zuiger en spuit het geneesmiddel naar de achterkant van de keel van de vogel.
12. Veeg overtollige medicijnen uit je ogen en uit de gordijnen.
13. Laat de vogel los en spuit in de algemene nabijheid van zijn gezicht. Een deel van de medicijnen zal daadwerkelijk nog in de mond van de papegaai terecht komen. De rest zal worden geabsorbeerd door osmose.

14. Jaag de vogel terug naar zijn kooi.

15. Breng de rest van de dag door met de papagaai en geef hem lekker hapjes en nieuw speelgoed in een poging de genegenheid van de vogel te herwinnen.